

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΚΛΑΒΙΑ.

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Beautiful people

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΧΙΝΗ
PHOTO NIKOS CHRYSIKAKIS





ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ, ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ

Δημήτριον ΣΑΧΙΝΗ

Ο Γεώργιος Σαχίνης είναι επίτιμος δικηγόρος. Υπήρξε νομικός σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου, συνεργάτης των Μινωτή, Νίτσου και Κούρκουλου. Αντιστάθηκε στη γερμανική κατοχή μέσω της Πανελληνίας Ένωσης Αγωνιζόμενων Νέων (Π.Ε.Α.Ν.) και της «Ιερής Ταξιαρχίας». Είναι πρόεδρος της «Αδελφότητα των Υδραίων Αθηνών» και υπήρξε αντιπρόεδρος του «Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821». «Προτού επικρατήσει το Σαχίνης, η οικογένεια είχε αρχικά το επώνυμο Κιοσσές. Ο Αντώνιος Κιοσσές ήταν το 1770 στα Ορλωφικά το πρώτο θύμα της επαναστατικής δράσης της οικογένειας». Ο γιος του, Δημήτριος Σαχίνης, μαζί με τους γιους του, Αντώνιο και Γεώργιο, συνελήφθησαν δολίως από τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1810, εξαιτίας του υπερβολικά μεγάλου -600ων τόνων- πλοίου τους, του «Ιρις». Ο Γεώργιος κατάφερε να δραπετεύσει και μετέπειτα έγινε ναύαρχος και υπασπιστής του Όθωνα. Αγωνίστηκε με το πλοίο του «Μιλτιάδης» σε 27 ναυμαχίες, μαζί με το μικρό αδελφό του, Νικόλαο. Ο αδελφός τους Σταύρος, φρούραρχος της Σφακτηρίας, έπεσε μαχόμενος εκεί. Οι αδελφές τους, Μαρία και Ξανθή, είχαν παντρευτεί με τους Λάζαρο Τσαμαδό και Εμμανουήλ Τομπάζη, αντίστοιχα. Τα αρχοντικά τους στεγάζουν σήμερα τη Σχολή Εμποροπλοίαρχων και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο γιος του Γεώργιου Σαχίνη, Δημήτριος, παντρεύτηκε την κόρη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Παναγιωτίτσα. Σπούδασε στο Μόναχο και υπηρέτησε το βασιλιά Γεώργιο Α' ως αυλάρχης και υπουργός ναυτικών.