

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας
23 - 3 - 2011

Ανοιχτή επιστολή

Με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου, επιτρέψτε μου να θέσω υπόψιν σας την άθλια εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία στην οποία είναι τοποθετημένο το άγαλμα του ήρωα του 1821 Γεωργίου Καραϊσκάκη στο λιμάνι του Πειραιά. Το άγαλμα αν και εντυπωσιακό - τον παρουσιάζει έφιππο - δεν είναι ορατό απο το δρόμο λόγω των μεγάλων διαφημιστικών πινακίδων, των λεωφορείων που έχουν τέρμα εκεί, των κουβουκλίων των σταθμαρχών λεωφορείων, της κλούβας των ΜΑΤ που σταθμεύει συνήθως εκεί , και τών ψηλών δέντρων τής πλατείας.

Προτείνω ανασχεδιασμό της πλατείας με πρότυπο την πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, έμπροσθεν τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου ώστε το άγαλμα να είναι ορατό απο όλες τις πλευρές.

Πιο θλιβερή εικόνα παρουσιάζει η πλατεία με την προτομή του Υδραίου Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, μπροστά στο ιερό ναό τού Αγίου Σπυρίδωνα, που τοποθετήθηκε παλαιότερα απο αξιέπαινη ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύω πως η προσφορά του Μιαούλη στο έθνος είναι αντάξια ολόσωμου αγάλματος - ανδριάντα, σε περίοπτη θέση, στήν ακτή που φέρει το ένδοξο όνομα του.

Αν προσθέσουμε τα σπασμένα πεζοδρόμια, την κατάληψη αυτών απο εμπορεύματα, την ύπαρξη πλήθους λαθρο -μεταναστών, αστέγων, ναρκομανών και παρανόμων αλλοδαπών μικροπωλητών που περιφέρονται στις κεντρικές αυτές περιοχές και υποδέχονται τους τουρίστες είναι φανερό οτι πρέπει να ληφθούν μέτρα επείγοντως.

Οι άθλιες αυτές εικόνες αποτελούν ντροπή για την Ιστορία μας αλλα και για τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό μας, όπως επισημάνθηκε απο τους συμμετέχοντες στην 2η ημερίδα Ναυτιλίας που διοργάνωσε η " Αδελφότης των Υδραίων Αθηνών " (www.aya.com.gr) τον Σεπτέμβριο στην 'Υδρα.

Με τιμή

Γιάννης Σαχίνης

Πρόεδρος

" Αδελφότης των Υδραίων Αθηνών "